

Årsberetning junior-grenen

Karl af Riise juniorer har haft et aktivt og spændende år i 2014. I løbet af året har der været mellem 18 og 25 junior spejdere, som har mødt stabilt til grenens aktiviteter. I sommeren 2014 fik vi styrket grenen med 4 nye ledere, så vi gennem efteråret og vinteren har kunnet gennemføre et spændende og indholdsrigt program.

I foråret 2014 deltog juniorerne i gruppelejren på Næsby centret. Det var en hyggelig lejr sammen med de øvrige spejdere i Karl af Riise gruppe. Den store oplevelse på turen var en kanotur ned af Susåen, som blev afsluttet med en svømmetur i åen.

I juni måned var vi ude og prøve kræfter med de øvrige juniorer i divisionen på den årlige Griflejr. En af vores patruljer kom stolte hjem som bedste patrulje, og skal opbevare "vandrer gryden" frem til næste års lejr.

Årets største spejderoplevelse var naturligvis sommerlejren, hvor vi sammen med resten af gruppen deltog i "Inter-spejd 2014". Divisions sommerlejren på Niløse grunden. Det var en skøn sommerlejr, hvor vi fik sovet i telt, byggede patrulje-lejrpladser, fik gravet store huller i jorden og hvor vi deltog i mange sjove og spændende aktiviteter.

I august var det tid til den årlige gruppelejr i Bromme og årets oprykning af spejdere. Vi sagde farvel til 2 spejdere som rykkede i troppen og vi fik 5 nye spejdere op fra minierne.

Efter oprykningen har der været en rigtig fin lederdækning på grenen, hvor Janne, Jakob, Poul Henrik, og Carsten er de faste ledere og Ulla kommer når der er brug for en ekstra hånd.

Efteråret er blevet brugt på at tage en del mærker til uniformen og på en hyggelig og lærerig weekendtur til Dehnslytten ved Vordingborg. Vi fulgte i Valdemar den stores fodspor og besøgte det nye Danmarks borgcenter, og vi var oppe i Gåsetårnet.

I løbet af vinteren er der en del af børnene som har fået andre interesser, så vi i februar 2015 er 18 juniorspejdere. Vi vil derfor forsøge at blive lidt flere spejdere i løbet af foråret. Målet er 25 spejdere i grenen inden sommerferien 2015.

I foråret forsætter vi med at dygtiggøre os og tage færdighedsmærker til uniformen. Vi deltager i gruppens og divisionens weekendture, og vi glæder os meget til den næste sommerlejr, hvor vi tager til Turøbund spejdercenter for at have det sjovt i og på vandet.

Med spejder hilsen
Juniorlederne /
Carsten Sams